

# Geef vandaag voor de kerk van morgen



## Het is weer tijd voor actie kerkbalans 2024!

Actie kerkbalans met als thema "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Ook in de toekomst willen we samen kerk -zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die elkaar willen ontmoeten en zich in het geloof willen verdiepen. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

## Zorgzame gemeenschap

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterend oor, voor elkaar voorbede doen, een helpende hand wanneer het nodig is. Dat is het kloppend hart van ons kerk -zijn.

## Waarom geven?

Waarom zouden we eigenlijk willen 'geven om' de kerk? En dan 'geven om' in de dubbele betekenis van het woord: enerzijds 'houden van' maar anderzijds ook 'ondersteunen'.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Wilt u de kerk, samen met anderen, in stand houden? Laten we daar dan samen in blijven investeren.



Geloof is onbetaalbaar. Niet in euro's uit te drukken. Maar ook een feit: kerk-zijn kost geld.

De energierekening is behoorlijk omhoog gegaan, de koffie is ook niet gratis. Onze kerkelijk werker, de bloemen, de voorgangers, beamer- activiteiten, verzekeringen en het onderhoud van ons gebouw kosten allemaal geld. Ook in 2024 hebben we daarom uw bijdrage weer hard nodig om ons kerk-zijn in stand te houden. In tegenstelling tot voorgaande jaren komen we voor 2024 uit op een begrotingstekort van ongeveer **10.000,00 euro**.

Wij merken, dat veel kosten helaas zijn gestegen. Daarom zou het mooi zijn als u/jij de bijdrage voor 2024, indien mogelijk, iets wilt verhogen!

**Mocht u uw kerkelijke bijdrage willen veranderen/verhogen , wilt u dit dan, voor 25 februari 2024, via de mail: [kerkrentmeester@pknoldehove.nl](mailto:kerkrentmeester@pknoldehove.nl) aan ons doorgeven.**

**Of via Karel Juk tel. 0594-591630.**

**Blijft uw kerkelijke bijdrage voor 2024 ongewijzigd, dan hoeft u niets te doen!**

Het bijgevoegde formulier wordt niet weer bij u opgehaald. Is alleen bedoeld voor uw eigen administratie.

Mocht u n.a.v. deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karel Juk of via bovenstaand mailadres.

### Tot slot

We vertrouwen erop dat we weer op u en jou mogen rekenen. Dankzij alle bijdragen kunnen we kerkdiensten blijven organiseren en een actieve en gastvrije kerk blijven waar mensen zich gezien en geliefd weten.



Mogen we ook in 2024 weer op uw en jullie trouwe en loyale steun rekenen? Alvast heel veel dank voor alle bijdragen!

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is van de belasting? Meer informatie vindt u op [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl).

